

Laten wij, die nog op weg zijn,
dankbaar bidden voor

MARIA VAN KLINK

echtgenote van

ALFONSUS KELLERHUIS

eerder van

PETRUS CORNELIS SCHOUTEN

Zij werd geboren te Roelofarendsveen op
2 november 1910 en ging ons voor met het
teken van ons geloof te Roermond op 26
augustus 1986.

Een lieve vrouw is van mij heengegaan die
verdient te blijven voortleven voor allen die
haar van nabij hebben gekend.

Wij zijn bedroefd bij dit verlies want zij leefde
echt met iedereen mee.

En daarom zal zij in onze herinnering blijven
vooral door haar gastvrijheid, haar eenvoud
en bescheidenheid. Ook door de liefde die ze
gaf aan de kinderen van haar broer, toen die
hun moeder verloren.

Graag had zij nog verder geleefd, maar God
heeft anders beschikt.

Alles moest zij loslaten: haar man, haar familie,
haar thuis. En dat alles maakte het afscheid zo
moelijk voor haar.

Zij was mijn nu, mijn toen
Zij was mijn leven
Zij was mijn denken en mijn doen.
Ik weet haast zeker, Heer
U hebt mij haar gegeven
En nu begrijp ik goed
Het was maar voor heel even.

Ik dank u hartelijk voor uw belangstelling en
medeleven tijdens de ziekte en het overlijden
van mijn lieve vrouw.

A. Kellerhuis

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag
18 oktober 1986 om 19.00 uur in de kerk van
Het Woord Gods te Swalmen.