



GEDENK

in uw gebeden en Eucharistievieringen

MEVROUW

Isabella Mathilda KLOECK

echtgenote van

Mijnheer

Ludovicus VAN AGTMAEL

Lid van de Kristelijke Ouderlingenbond, de Vrouwengilde
Bond van het H. Hart. en verschillende genootschappen

Geboren te Zandvliet op 29 augustus 1898
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Antwerpen
A.Z. Middelheim op 20 juni 1972.

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zij was een oprecht waardige en deugdzaam vrouw,
een voorbeeldige echtgenote en goede moeder. In een
gezonde godsvrucht en binnen de huiselijke kring zocht
en vond zij haar geluk. Bezield met een grote geest van
geloof, verdroeg ze met kristelijke gelatenheid de be-
proevingen en ziekelijkheden die de Heer haar overzond.
Ook zag zij de dood naderen met die onderwerping en
gerustheid, welke voor de stervenden de kostbaarste van
alle genaden is en voor de overlevenden de zoetste ver-
troosting.

Lieve echtgenoot en kinderen, wij hadden gehoopt nog
lang samen te blijven, maar... het heeft niet mogen zijn.

Het is allemaal zo vlug gegaan, toch het is de Heer
Zijn wil die mij bij Zich roept.

Dierbare familie aan U allen zeg ik geen vaarwel maar
tot hiernamaals.



De Heer Ludovicus VAN AGTMAEL,

De Heer en Mevrouw

Frans VAN DORST-VAN AGTMAEL,

De families KLOECK, VAN AGTMAEL, CARPENTIER
en VAN BOUWELEN.

danken U voor de blijken van genegenheid,
hen betoond bij het afsterven van hun
geliefd familieid.