



Ter dankbare herinnering aan:

## **Hendrikus Albertus Kloese**

Hij werd geboren op 7 november 1925 te Oldenzaal en werd aldaar gedoopt in de Plechelmuskerk.

Hij overleed op maandag 4 augustus 1997 in het ziekenhuis te Enschede, nadat hij voorzien was van het H. Sacrament van de Zieken.

Na de Eucharistieviering op vrijdag 8 augustus 1997 hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op het parochieel kerkhof te Rossum.

Na meer dan 40 jaar in Oldenzaal te hebben gewoond, verhuisde hij in 1967 met het gezin van Toon en Annie naar Rossum, waar hij samen met de familie met veel plezier heeft gewoond.

Bijna 50 jaar heeft hij bij hetzelfde bedrijf gewerkt, zelfs na zijn VUT kwam hij regelmatig terug om te kijken hoe het bedrijf draaide en om een praatje te maken.

Zijn werk was zijn hobby: in zijn vrije tijd maakte hij vele praktische dingen en ook speeltoestellen voor zijn neefjes en nichtjes.

In zijn diensttijd werd hij enige jaren uitgezonden als soldaat naar Nederlands-Indië.

Aan deze tijd werd hij niet graag herinnerd omdat hij daar bijna nooit over sprak.

Henk was altijd zeer betrokken bij zijn familie maar ook de parochie-gemeenschap van Rossum, waar hij in allerlei werkgroepen actief was.

ook heeft hij veel energie gestoken in het vakbondswezen.

Zijn neven en nichten en vele anderen zullen zijn bezoeken en attenties, bij verjaardagen, feestdagen en Sinterklaas, nu moeten missen.

Oom Hennie kwam nooit met lege handen.

Het heeft ons allemaal heel veel pijn gedaan dat Hennie de laatste jaren te kampen kreeg met geestelijke gezondheidsproblemen.

Maar de herinnering aan hem laat vele mooie indrukken en momenten bij ons achter.

Wij zijn dankbaar dat we zo'n fijne bracer, zwager en oom in ons midden mochten hebben.

God, maak hem ook gelukkig bij U en geef ons de kracht en steun om zonder hem verder te leven.

Voor uw medeleven en belangstelling, die wij mochten ondervinden bij, en na het overlijden van Hennie, zeggen wij u hartelijk dank.

De familie.