



Gedenk in Uw gebeden en H.H. Missen
Mevrouw
**Annette Th. M. Kahman-
Kloosterhuis**

Geboren te Amsterdam, 22 December 1884 en na
voorzien te zijn van de Genademiddelen onzer Moeder
de H. Kerk, overleden in het Grootziekingasthuis
te 's-Hertogenbosch, 4 December 1957.

Wie had gedacht, dat het misformulier van
het zo pas begonnen kerkelijk jaar de pas-
klare tekst zou zijn voor het bidprentje van
deze Overledene?

Gods woord is steeds actueler dan wij den-
ken of willen denken.

„Tot U, mijn God, verhef ik mijn ziel en op U ver-
trouw ik”. (Introïtus).

„Nu is ons heil dichterbij dan toen wij het geloof
aanvaardden”. (Epistel).

„Richt dan Uw ogen opwaarts en heft Uw hoofden
omhoog, want Uw verlossing is nabij”. (Evangelie).

Steeds leefde zij in de adventsstemming. Zij
bezat een innerlijke, gerijpte zekerheid; de
vrucht van een stil en lang kunnen en willen
wachten. Het leven had haar die levenskunst
geleerd. Zij was, zoals zovele moeders -
'n wachtende. Is dat niet hun diepste roeping
en taak? Is dat niet het diepste wezen van
de Kerk, ons aller geestelijke Moeder: wach-
ten op de komst van de Heer.

Nu geen wachten meer, maar een genietend
en schouwend bezitten.

H. Jozef, patroon van de stervenden, mijn
dank ook voor deze Uw laatste zorg.

Moeder, ons aller dank voor Uw vele be-
kende en onbekende zorgen.