



*Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend.  
Nimmer klagend, altijd stil dragend.  
Moedig ging je door, steeds weer.  
Tot op het laatste moment,  
het wilde niet meer.*

Een dankbare en blijvende herinnering aan

## Tonie Weda-Kloosterman

die op 26 mei 1921 in Losser geboren werd. Ze was bijna 43 jaar gehuwd met

JOHAN WEDA

die in 1994 overleed.

Op 4 oktober 1996 overleed zij, na een moedig gedragen ziekte en gesterkt door het Sakrament van de Ziekenzalving, in het Verzorgingshuis St. Maartensstede te Losser. We hebben haar op 9 oktober, na de Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk, te ruste gelegd op het r.k. kerkhof.

Met recht mogen we moeder een sterke vrouw noemen. Zo heeft ze geleefd, zo is ze van ons heengegaan.

Altijd heeft ze hard gewerkt voor haar gezin. Zeer jong al werd vader invalide en zo moest zij door thuisarbeid het nodige geld verdienen.

Ze was zeer zorgzaam en ze stond klaar voor iedereen. Zeker ook voor familie, die konden altijd bij haar terecht.

Moeder was heel eerlijk en kwam uit voor haar mening. Zeker ook wanneer het was in het belang van anderen.

Toen de kinderen groter werden, heeft ze, samen met vader, ook vele mooie tochtjes met de auto gemaakt.

We zullen de zondagmiddag blijven herinneren als een familiedag, samen met de kinderen en kleinkinderen bij vader en moeder.

Ze leefde mee met het wel en wee van ieder. Van de nieuwe flat heeft vader maar heel even mogen genieten. Daarna kwam Hennie elke middag eten bij moeder, daar rekende ze op.

Zonder te klagen droeg ze haar zware ziekte tot het laatst. Ze bleef sterk en gericht op de ander. De laatste maanden woonde ze in St. Maartensstede, waar ze het zeer naar de zin had. Handwerken en aandacht voor anderen vulde haar leven.

Dankzij de liefdevolle verzorging daar kon zij in alle rust afscheid nemen van allen die haar lief waren.

Als een diepgelovige vrouw heeft ze geleefd. En zo leggen we haar vol vertrouwen in de handen van God.

Mams, oma bedankt voor alles.

Rust in vrede!

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma.

Hennie - José

Harrie - José

Lucien - Meurice

Guido - Chantal