





In dankbare en liefdevolle herinnering
aan onze lieve pap en opa

Johan Kloppenburg

weduwnaar van Clara Hoge

Johan werd geboren op 16 september 1916 te
Lonneker en overleed op 8 juli 2004
in de Eschpoort te Enschede.

Zijn leven werd gekenmerkt door een diep geloof in Jezus Christus. In zijn persoonlijke leven was dit zichtbaar in zijn soberheid en dienstbaarheid aan zijn gezin. Hij was een stille, wat in zichzelf gekeerde man, die niet op de voorgrond trad. Vanaf de bouw van het oudertijk huis aan de Voortmansweg in de twintiger jaren, heeft hij hier gewoond.

Na de oorlog had hij graag, net als zijn broer Alwies, elders op de wereld zijn toekomst gezocht, zover is het niet gekomen.

Johan was de aangewezen zoon die in het ouderlijk huis zou blijven wonen om zijn ouders te verzorgen.

In 1956 trouwde hij met Clara Hoge uit Heek, kort achtereen kregen zijn drie kinderen. Deze herinneren hem vooral als de hardwerkende vader die in de textiel werkte, 's ochtends uit de nachtploeg kwam en 's middags bezig was in de moestuin of in zijn schuur. Na zijn pensionering heeft hij hier volop van kunnen genieten. Het overlijden van Clara in 1999 kwam als een grote klap, het werd stil in zijn huis.

Een herseninfarct in mei 2000 kluisterde hem aan huis, slechts langzaam kwam hij tot besef dat zijn zelfredzaamheid alleen maar verder zou afnemen. Ondanks de intensieve thuiszorg van de wijkverpleging, met wie hij een goede band ontwikkelde, moest hij in december 2003 voor goed zijn huis verlaten. Zijn verblijf op de verpleegafdeling Estrade van de Eschpoort was een verademing. Hier ervaaarde hij een medemenselijke warmte van zijn medebewoners en een goede zorg van de verpleging.

Jammer genoeg heeft deze tijd niet lang geduurd, zijn leven was gedaan. In de vroege ochtend van 8 juli is hij omringd door geliefden overleden.

Goede en dankbare herinneringen aan hem zullen wij in ons hart meedragen.

De kinderen en kleinkinderen

Enschede, juli 2004