

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
(Psalm 72)

Dankbaar gedenken we

JOHANNES HENDRIKUS GERARDUS
KLUNDER

echtgenoot van Johanna Christina Hollink.

Hij werd geboren te Losser op 5 juli 1925.
Hij overleed, na een moedig gedragen ziekte
en na het ontvangen van de sacramenten
der zieken, op 59-jarige leeftijd in het
ziekenhuis „De Stadsmaten” te Enschede
op 3 april 1985.

De uitvaartdienst was in de kerk van
Maria Geboorte te Losser op 5 april d.a.v.
Daarna volgde de begrafenis op het
R.K. kerkhof aldaar.

In Losser groeide hij op, was er lange tijd
misdienaar en leerde er de mooie natuur en
de Losserse gemoedelijkheid waarderen.
Zijn vertrek naar Nederlands Indië beteken-
de dan ook een zich losmaken uit een ver-
trouwde omgeving.
Levensgevaarlijk gewond, keerde hij toch
behouden terug. Tweeëndertig jaar geleden
trouwde hij met zijn vrouw Annie, uit welk
huwelijk Anita en Gerd werden geboren.
Niet alleen door zijn werk, maar ook van na-
ture was hij sterk gericht op andere mensen:
waar hij kon helpen deed hij dat, waarbij

zijn voorkeur uitging naar de minst-bedeef-
den.

Toen hij, met zijn gezin al vele jaren in En-
schede wonend, vervroegd met werken op-
hield in juli 1984, had hij nog grootse plan-
nen: graag wilde hij in de Jozefparochie zich
inzetten voor de zwakkeren. Veertien dagen
later al kondigde zich zijn ongeneeslijke
ziekte aan. Dapper vocht hij terug, wat niet
mocht baten: zijn wereld werd kleiner, zie-
kenhuisopnames volgden. Het laatste week-
end thuis, ontving hij vol overgave temid-
den van zijn gezin de sacramenten der zie-
ken, dankbaar voor alle hulp en steun. We
lazen: Als God zo vóór ons is, wie zal dan
tegen zijn?

Zó willen we hem in herinnering houden:
als een goede man en vader vol zorg voor
zijn gezin; als een man met een zwak voor
'kleine' mensen; en dit alles vanuit een diep
geloof.

„Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven” zegt Jezus. In dit vertrouwen ge-
ven we hem over aan Gods handen.

Die zal wel zorgen!

ONZE VADER WEES GEGROET

Hartelijk danken we allen die hebben mee-
geleefd tijdens vaders' ziekte en hun deel-
neming hebben betuigd bij zijn uitvaart en
begrafenis.

J.Chr. Klunder - Hollink
Anita en Siegfried
Gerd en Herma