



Dankbaar gedenken we

KATHARINA KLUR

Ze werd geboren op 25 oktober 1910.

Ze overleed te Enschede op 31 januari 1986. We deden haar uitgeleide tijdens de uitvaartdienst in de St.Jozefkerk op 5 februari. Daarna volgde de crematieplechtigheid te Usselo.

Als kind van 9 jaar uit Duitsland naar Enschede gekomen groeide ze op in de Nieuwe Schoolweg bij haar pleegouders en een tante. - In de degelijke opvoeding die ze ontving, kreeg ze mee, altijd zorg te dragen voor anderen en dienstbaar te zijn.

Zo is ze 'n groot deel van haar leven in betrekking geweest, waarbij ze goed was in het bereiden van fijne maaltijden. Dan genoot ze van de gezellige drukte en de vele gasten.

Toen ze haar pleegouders en tante tot het einde toe had bijgestaan, verhuisde ze naar de flat Oidenzaalsestraat 109. Daar heeft ze het, vanwege haar wankele gezondheid en alleen-zijn niet gemakkelijk gehad. Dankbaar was ze dan ook voor de mensen, die contact met haar bleven houden.

In haar flat is ze overleden, onverwacht, maar niet onvoorbereid. We mogen ervan overtuigd zijn: God heeft genadig op haar neergezien.

Zelf mag ze nu aanzitten aan de *MAALTIJD DES HEREN*, die geen einde meer kent. Daar kan ze nu zingen:

De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.