



In dankbare herinnering aan

## **Grada Johanna Knaap**

Weduwe van Hendrikus Hermannus Scholte

Geboren te Lonneker 21 november 1921

Overleden te Enschede 17 oktober 2001

Gerrie groeide op in een gezin met acht kinderen. Op veertienjarige leeftijd ging zij in de kost als kindermisje/huishoudelijke hulp.

Na enkele jaren gewerkt te hebben als verkoopster in verschillende winkels ging ze in de oorlog haar verloofde Henk helpen, die als kleine zelfstandige per bakfiets brood verkocht.

Henk werd tijdens een razzia te Enschede opgepakt. Zij zocht hem daarna op in het werkkamp te Ochtrup, waarbij ze per fiets post meebracht van lotgenoten.

Meteen na de bevrijding traden zij op 5 april 1945 in het huwelijk. Ze kregen drie kinderen.

Gerrie was een emotionele dappere vrolijke vrouw, ondanks dat ze van jongsaf aan werd geplaagd door ziekten en kwalen. In gezelschap was ze een echte stemmingsmaakster en kon daarbij aanstekelijk lachen.

Ze was de spil van het gezin en had een sterk ontwikkeld sociaal gevoel.

In 1982 verhuisden Gerrie en Henk met Berto naar de Brinkstraat.

Na het overlijden van Henk in 1985 is ze bij Berto blijven wonen. Moeder en zoon werden dikke maatjes en genoten van vele vakanties en verre reizen.

Gerrie was erg gesteld op haar vier kleinkinderen en was blij met het bericht, dat er een achterkleinkind op komst is.

Toen ze wist dat ze ongeneeslijk ziek was, gaf ze aan dat ze graag thuis wilde sterven. Haar kinderen, vooral Berto, hebben haar tot 't einde verzorgd.

Ze is vredig ingeslapen, na nog bij volle bewustzijn afscheid te hebben genomen van haar kinderen.

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar ziekte en na haar overlijden.

Kinderen en Kleinkinderen.

Enschede, 23 oktober 2001