

Ter dankbare herinnering aan

GERARD KNIKHUIS

echtgenoot van Annie Notkamp.

Geboren te Weerselo 29 juni 1920.

Overleden in het ziekenhuis te Hengelo

22 november 1983.

Begraven op het R.K. Kerkhof te Weerselo

25 november d.a.v.

Zijn leven was een en al toegewijde zorg.

Zorg voor z'n gezin, z'n vrouw en z'n kinderen, zorg voor het bedrijf, waaraan hij zich van jongsafaan heeft gegeven, zorg en belangstelling ook voor de Weerselose gemeenschap, waarin hij zich helemaal thuis voelde en vurig met alles meeleeftde.

Daarom was het voor hem een heel zwaar kruis, dat hij 12 jaar geleden getroffen werd door een ernstige kwaal, waardoor hij niet meer in staat was zich met al zijn krachten te geven.

Hij zag al het werk voor zich, maar kon er zelf niets meer aan doen.

Hij bleef echter zijn brede belangstelling behouden voor alles wat er zich in Weerse-

lo en in de wereld afspeelde, zijn dierbare Klootschietersvereniging, de voetbal, zijn kaartclub, maar ook de politiek en hij leefde van harte met alles mee. Hij vond de laatste jaren ook heel veel vreugde in z'n kleinkinderen.

Vooraf in deze moeilijke jaren van zijn ziekte was zijn oerdegelijke geloof een sterke steun, de kerk was hem zeer dierbaar, vooral de Latijnse Hoogmis.

Het was op het feest van de H. Caecilia, de patrones van het koor, dat hij toch nog heel onverwacht uit dit aardse leven werd weggeroepen.

Wij bidden dat vader nu gelukkig leven mag in de vreugde van de verrezen Heer en dat hij een sterke steun mag blijven voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, die in droefheid achterblijven.

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa zeggen wij U hartelijk dank.

J.B. Knikhuis - Notkamp
Kinderen en kleinkinderen.