



P. d voor de Ziel van Zaliger  
**JOHANNES KNIKHUIS,**

Weduwnaar van  
**HENRICA SMEIJERS,**  
later Weduwnaar van  
**GEZINA WENNINK,**

geboren te Weerselo 14 Febr. 1854, na het  
ontvangen van de H.H. Sacramenten der  
Stervenden aldaar overleden 8 Mei 1935 en  
den 11den dier maand op het R.K. Kerkhof  
begraven.

Een eerekroon zijn de hooge jaren, die  
op de wegen der gerechtigheid gevonden  
worden.  
Eccl, XVI, 32.

Werkzaam en met zorgen heeft hij zijn  
daoen doorgebracht: hij was een vader,  
vrij om in de gedachtenis voort te  
II Mach. VII, 20.

dierbare kinderen en kleinkinderen,  
ik den weg onzer vaderen. De Heer  
noolij uit en ik wensch ten Hemel  
te gaan . . . Wat gij gehoord en gezien  
hebt in mij, beoefent dat en de God des  
vredes zal met u zijn.

H. Ant. — Ph. IV, 9.

Vaartwel gij allen, die mij bemind hebt,  
en helpt mij door Uw gebeden tot God.

Rom. XV 30.

### GEBED

Genadige Heer Jezus, ontferm U over Uwen  
dienaar Johannes en neem hem op onder het  
getal Uwer uitverkorenen. Amen.

Hij ruste in vrede.