



Ter vrome gedachtenis aan
**HENDRICUS MARIA ANTONIUS
HUBERTUS KNIPPER.**

Hij werd geboren op 15 november 1897 te Vlissingen. Na een langdurig ziekbed, dat hij geduldig uit Gods hand aanvaardde, is hij gesterkt door de H. Sacramenten en hij is ontslapen in de Heer op 24 maart 1962 in het ziekenhuis te Delden. Hij werd begraven op 28 maart d.a.v. op het kerkhof van de H. Blasiusparochie te Delden.

De dierbare overledene heeft zijn taak op deze wereld volbracht. Hij heeft het met trouw en liefde gedaan. Hij was een goed leraar. Met ijver en geduld onderrichtte hij de jeugd en bleef toch ondanks zijn ouderdom jong van hart. Hij stond alleen in de wereld, maar had een grote levensblijheid. Hij vond zijn steun in God.

De Hemelse Vader heeft hem door een lang en met geduld gedragen ziekbed voorbereid om een goede dood te sterven als een bekroning van een welbesteed christelijk leven. Wij hopen en bidden, dat hij, die anderen zoveel kennis van de aardse wetenschap heeft bijgebracht, nu zelf tot de kennis en het bezit van de hemel en van God moge worden toegelaten.

Dierbare familie en vrienden, wilt hem niet vergeten.