



*Het is moeilijk te aanvaarden
Dat je weg bent uit ons midden
Altijd stond je voor ons klaar
Voor ons en voor een ander
Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm
Geslaagd ben je in jouw leven
Je hebt ons een goed voorbeeld gegeven*

Dankbaar blijven wij gedenken

*Elly Kronenburg - Knippers
Elisabeth Maria*

Denekamp
* 5 juni 1941

Enschede
† 2 september 2008

Bewondering hebben wij voor de wijze
waarop zij aanvaard heeft dat haar einde veel
te vroeg is gekomen.

Elly werd als jongste in een gezin van vijf
kinderen geboren in Denekamp. Daar
groeide ze op en bracht ze haar jeugd door.
Ze was stipt, vrolijk en attent en met haar
droge humor een vrolijke noot. Ze werkte een
aantal jaren bij Holland en de NAM.

Op 30 september 1966 trouwde ze met Jan
en ze gingen in Enschede aan de Lijsterstaat
wonen. Ze hadden het daar goed, met de
kinderen Anja en Bart, en zijn er dan ook nooit
meer weggegaan.

Ze was een zeer zorgzame moeder en
liefhebbende vrouw. Ze was er altijd!

Ze was een luisterend oor voor anderen en
droeg het leed van anderen met zich mee.
Het werd haarzelf zelfs even te veel, maar na
een moeilijke periode heeft ze zorgelozer de
draad weer opgepakt en is ze weer meer gaan
genieten van het leven. Ze genoot van de gym,
van fiets- en wandeltochten en van vakanties.
De zee en het strand op Kreta en in de Algarve
waren haar lust en haar leven.

Ze is op 2 september in het bijzijn van ons thuis
overleden.

Mamma, rust zacht.

We willen hierbij iedereen bedanken voor zijn of
haar medeleven, steun en belangstelling tijdens
haar ziekte en na haar overlijden.

Jan, Anja en Bart