

Dankbare herinnering aan
FRANK KNIPPERS

* 21-8-1968

† 5-2-1983

Frank heeft ruim 14 jaar onze lieve zoon en broer mogen zijn.

Even diep en innig als de vreugde, die hij voor ons was, is nu de pijn in ons hart, nu dit jonge leven door een tragisch ongeval uit ons midden is weggerukt.

Diep in ons zal Frank blijven voortleven als een lieve en accurate jongen, die in zijn vrije tijd graag voetbalde en vaak bezig was met dieren en vogels.

Zijn vrienden zullen hem erg missen.

Op de L.T.S. in Oldenzaal verliest men een levenslustige en ijverige leerling.

Lieve Frank, wij kunnen jou niet meer zien en niet meer met jou praten.

Jij kunt ons wél zien en wél naar ons luisteren.

Kijk en luister daarom naar ons, naar je vader, je moeder, je broers René en Paul en je zus Meriam en naar alle mensen, die van je hebben gehouden en help ons daar te komen, waar jij nu al bent.

Daar, Frank, zullen wij weer samen zijn. Frank, leef gelukkig bij God!

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van onze beminde zoon en broer, betuigen wij u onze oprechte dank.

FAMILIE KNIPPERS

Denekamp, februari 1983