



*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetje die je stierf
waren zwaar en leed je.
Het is je zeker niet ontgaan
je zei ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.*

In dankbare herinnering aan

Gerard Knippers

weduwnaar van

Annie Knippers - Oude Nijeweme

Hij werd geboren op 16 juli 1931 te Denekamp en na het ontvangen van het Heilig Sacrament der Zieken overleed hij op 22 juli 2000 in het ziekenhuis te Oldenzaal.

Op 26 juli hebben we hem voor het laatst in ons midden gehad tijdens de viering van de Heilige Eucharistie in de Sint Nicolaaskerk te Denekamp, waarna wij hem begraven hebben op het R.K. kerkhof aldaar.

Voor uw belangstelling en medeleven zijn wij u oprecht dankbaar.

De familie

Een gelovig man van weinig woorden, zo zal hij bij velen in de herinnering blijven voortleven. De zorg voor zijn gezin was voor hem het belangrijkste en het met hart en ziel uitbouwen van zijn schilderszaak en drogisterij stelde hij geheel in dienst hiervan.

Hij had een grote verantwoordelijkheid voor zijn vrouw en kinderen René, Meriam, Paul en Frank. Rust vond hij in de ontspanning met zijn gezin tijdens de vakanties in het Sauerland.

Het onbegrijpelijke verlies van Frank en Annie heeft hem veel pijn en verdriet gedaan, dat nooit helemaal geheeld is.

Door zijn tanende gezondheid moest hij vroegtijdig de zaak overdragen aan René, wat hem ook voldoening gaf. Hij was trots en blij toen het bedrijf haar 75 - jarig jubileum kon vieren.

Ontspanning vond hij de laatste jaren ook bij de jeu de boules vereniging, waar hij van genoot maar wat hij te vroeg moest opgeven. Geluk en tevredenheid vond hij in de ontwikkeling van de kinderen en de komst van de zes kleinkinderen, waarvoor hij zolang het met zijn tanende gezondheid ging, zijn vrije tijd deelde.

Moge hij na een zorgzaam leven en verenigd met Annie en Frank rust en vrede vinden.

Pa, bedankt voor wat je voor ons betekend hebt.