

Ter dankbare herinnering aan
HENDRIKUS KNIPPERS
echtgenoot van
MARIA LOUISE RISAU.

Hij werd geboren te Denekamp 1 oktober 1893 en is overleden in de vrede van Christus te Oldenzaal 5 juli 1976. We hebben zijn lichaam te ruste gelegd vanuit zijn geliefde St. Nicolaaskerk op het r.k. kerkhof te Denekamp 8 juli 1976.

Een diepgelovig en getrouw mens is van ons heengegaan. Zoals hij heeft geleefd, zo is hij ook gestorven, vol overgave aan God en de mensen. Hij was een man die liever niet wilde opvallen, maar hij heeft veel goeds gedaan. Voor zijn gezin was hij een zorgzame echtgenoot en een liefdevolle vader. Hij was een gelukkig mens, die goedheid en liefde hoger achtte dan stoftelijke zaken. In eenvoud en hartelijkheid was hij echt bezorgd voor zijn dierbaren. Heel zijn leven heeft hij hard gewerkt en tot aan zijn dood stond hij klaar voor iedereen en had hij plezier in zijn werk en zijn liefhebberijen. Zijn werk was zijn lust, want hij had liefde voor zijn timmervak, degelijk en vakkundig. Hij maakte graag mooie dingen en in onze kerk staan vele voorwerpen die herinneren aan zijn vakmanschap, waardoor hij zijn talenten ter ere Gods gebruikte. Bovenal was hij

een godsdienstig en gelovig mens die nederig was voor God de Heer. Jarenlang heeft hij Gods lof gezongen als een goed zanger. Tegenslagen in zijn leven heeft hij verwerkt vanuit zijn overtuigd christelijk geloof dat wij groot zijn als we weten te dienen. Hij wist te genieten van zijn welverdiende rust in de laatste jaren. Laten we daarom dankbaar zijn voor deze goede mens in ons midden, biddend dat God de Heer van leven en dood hem moge opnemen in Zijn eeuwige heerlijkheid.

Mijn dierbare vrouw, kinderen en kleinkinderen, ik dank jullie voor alle zorg en liefde voor mij. Ook dank ik mijn familie, vrienden en kennissen voor alle goedheid en vriendschap. Ik ben nu van u heengegaan, maar bewaart mij in uw gebed en herinnering.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Voor uw deelneming, ondervonden na 't overlijden van mijn beminde echtgenoot en onze zorgzame vader, behuwdvader, opa en broer, betuigen wij U onze hartelijke dank.

FAMILIE KNIPPERS

Denekamp, juli 1976
Kokensteeg 8

J. Benneker - Koster - Denekamp