



Dankbare herinnering aan

Hendrikus Lambertus Knippers

echtgenoot van

Lina Theresia Nolten

Hij werd geboren te Denekamp op 26 maart 1913 en overleed vrij onverwacht, daags na zijn verjaardag, op 27 maart 1997 in het ziekenhuis te Oldenzaal.

We hadden hem voor het laatst bij ons op 1 april tijdens de viering van de H. Eucharistie en hebben hem daarna begraven op het kerkhof van de Sint Nicolaasparochie te Denekamp.

Een gemoedelijke en gezellige man, vader en opa is op gezegende leeftijd van ons heengegaan. We mogen van hem zeggen dat zijn welbesteed leven nu voltooid is. Dat neemt niet weg dat het afscheid ons pijn doet en wij hem zullen missen. Het meest zal dit gevoeld worden bij zijn vrouw, met wie hij een goed en trouw huwelijk van bijna 38 jaar in lief en leed gedeeld heeft. Vooral zijn bezorgdheid voor Lina zal in onze herinnering blijven.

Bennie en Annette en ook Christa en Frans, verliezen in hem een zorgzame vader en schoonvader, die in zijn leven hard gewerkt heeft om in het levensonderhoud van het gezin te kunnen voorzien.

Naast het werk op het kleine boerenbedrijf is hij zeker 20 jaar melkrijder geweest voor de toenmalige zuivelfabriek "De Volharding".

Zijn kleinkinderen Dorien en Tom hebben opa veel plezier bezorgd.

Hendrik was sociaal ingesteld. Graag maakte hij een praatje. Zo had hij als melkrijder enkele vaste adressen van boeren, waar hij graag een kopje koffie ging drinken. Toen hij niet meer behoefde te werken zagen wij hem bijna dagelijks op de fiets in het dorp of op de wekelijkse markt. Het ging hem hierbij vooral om mensen te ontmoeten. Thuis ging hij als een echte dierenvriend om met zijn pony's, konijnen en kippen. Ook was hij bijzonder verbonden met de parochiegemeenschap. Iedere zondag vierde hij met haar de Hoogmis en toen hij niet meer in de kerk kon komen, was hij via de kerkradio met deze geloofsgemeenschap verbonden.

We mogen vertrouwen dat Hendrik nu met de verrezen Christus Pasen viert. Hij heeft het verdiend en God zal het hem zeker geven.

Hendrik, zalig Pasen en rust in vrede.

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Knippers