



Ter herinnering aan
JAN HENDRIK KNIPPERS

echtgenoot van
Leida Johanna Eppink

Op 18 mei 1918 werd vader in Denekamp als bakkerszoon geboren. Zijn ouders gaven hem een gedegen opvoeding, zodat hij opgroeide tot een hard werkend en nauwgezet man.

Op 27-jarige leeftijd begon hij aan een avondstudie om zijn toekomst samen met moeder zeker te stellen.

In 1953 trouwde hij met moeder. Ze gingen in Ootmarsum wonen, waar ze al spoedig vele kennissen hadden. Hun huis was voor iedereen een open huis.

Uit hun liefde werden wij geboren.

Vader gaf ons een christelijke opvoeding en probeerde zijn opvattingen op ons over te brengen. Hij wilde voor moeder en voor ons altijd het allerbeste.

Een van zijn levensdoelen was om voor moeder en ons zoveel mogelijk de toekomst veilig te stellen. Soms echter willen kinderen, ondanks de goede bedoelingen van hun ouders hun eigen weg bewandelen, ook al geeft dit weleens problemen,

maar ze werden bij ons altijd opgelost. In zijn vrije tijd was hij graag bezig met allerlei karweitjes in en om het huis. Zoals alles deed hij dit zeer toegewijd en precies. Vader was iemand die hield van een geregeld en rustig leven. Hij was een zeer godsdienstig man, op wie de geloofscrisis van deze tijd geen invloed heeft gehad. Vader is erg onverwachts, op 2 oktober 1976, van ons allen heengegaan. Wij zijn hem allemaal oneindig dankbaar, voor alles wat hij voor ons gegeven heeft, en zullen hem erg missen.

Moge zijn sterke geloofsovertuiging ons en vooral moeder helpen deze moeilijke tijd door te komen.

Wij vonden het fijn dat u in deze dagen van droefheid zo met ons hebt meegeleefd. Wij zijn u er dankbaar voor.

A. J. Knippers-Eppink
en kinderen

Oldenzaal
Leeuwerikstraat 14