



## Miep Knippers

weduwe van  
Wim Fokken

Losser, \* 22-5-1911 † 24-8-1997

Meikind, lentezon, veler warmtebron  
levenslustig, lief en onzelfzuchtig  
gaf je liefde, onbaatzuchtig.  
Bescheiden en klein, behoorde je tot de groten  
Vol vertrouwen en met respect voor 't leven  
kon je je hart aan iedereen geven.  
Dat eindeloos grote hart, 't klopt niet meer.

Laten we ons koesteren in de warmte  
waarmee je ons omringde.  
Trouw in woord en daad en nederig aan God,  
met de heilige Antonius als beste vriend,  
heb je ieder geholpen die op je pad kwam,  
in grote dankbaarheid;  
ieder voelde zich waardevol in je gezelschap.

Wij zijn heel dankbaar dat je zo'n lange tijd bij  
ons was.

Rust in vrede, lieve Miep, in de bron waaruit  
jouw warmte is ontsproten

je broer en zussen, neven en nichten.