



*Paula*



*28 april 1942*

*8 februari 2000*

*'n Beetje*

*Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe een beetje.  
En alle beetjes die je stierf,  
't is vreemd maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe.  
Maar op een keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

In dankbare herinnering aan

**Paula Nijmijer-Knippers**

Paula werd geboren op 28 april 1942 te Denekamp.  
Na een moedige strijd overleed zij op dinsdag  
8 februari 2000 te midden van ons allen.

Mam, bedankt voor alles.

Tonny  
Bart en Daniëlle  
Marloes en Michel