



Bid voor de ziel van zaliger

GEERTRUIDA CATHARINA KNOBBEN

echtgenoot van Abram Martinus Snuverink

geboren te Lonneker 30 Maart 1926, gezalfd met het H. Oliesel, kort na de geboorte van haar tweede kindje plotseling overleden te Amsterdam 21 Juni 1953 en begraven de 24e d.o.v. op het R. K. Kerkhof „Buitenveldert” aldaar.

Mijn lieve man, mijn allerliefste kinderen, dierbare ouders, broers en zusters, hoe is onze vreugde in rouw veranderd! Wat waren we blij met ons meisje en wat is nu ons tweede kindje een levende herinnering aan de wrede dood.

O. L. Heer liet ons Truusje kopen met mijn leven. Waarom? Wij weten het niet, alleen God weet het! Maar zul je niet opstandig worden? Ondoorgrondelijk zijn Gods wegen, maar ze zijn ook wijs en goed! Zul je niet wanhopig zijn? O. L. Heer leidt alles ten beste! Wil onderworpen zijn. Zijn Wil geschiede op aarde als in de hemel!

Mijn lieve man, zijn we té gelukkig geweest? Maar wees nu niet bedroefd als zij, die geen hoop en geen geloof hebben; je hoeft niet alleen voor onze kindjes te zorgen. Ik leef door de gemeenschap der Heiligen met je mede en zal in de hemel een betere moeder en echtgenote kunnen zijn, dan ik ooit op sarde ben geweest. Tot weerziens in de hemel!

Heer, geef haar spoedig de eeuwige rust!