

In dankbare herinnering aan
JOHANNA MARIA KNOBBEN
weduwe van

JOHANNES GRADUS HOFSTEDE

Zij werd geboren te Enschede op
24 maart 1904 en overleed in het
Verpleeghuis 't Kleijne Vaert aldaar
gesterkt door het Sacrament van de
Zieken-zalving op 7 november 1991.

De H.Eucharistie bij haar uitvaart
werd gevierd in de Ariënsgedach-
teniskerk te Enschede op
12 november, waarna de crematie
te Usselo.



Bijna 45 jaar is zij gelukkig geweest
met haar echtgenoot, met wie wij een
fijn gezinsleven gehad hebben.

Samen hebben zij hun leven en hun
werken gericht op het welzijn van hun
vijf kinderen, en met grote vreugde
kregen zij de tien kleinkinderen, voor
wie zij heel lieve grootouders
geworden zijn.

Dat moeder ook nog de overgroot-
moeder werd van vier achterklein-
kinderen, heeft aan haar laatste
levensjaren een bijzondere betekenis
gegeven.

Moeder was heel blijmoedig en
zorgzaam in de ouderwetse zin van
het woord: gezellig het liefst thuis in
de Ceramstraat, waar zij haar hele
leven gewoond heeft tot het echt
niet meer ging. In die buurt en in de
H.Hartparochie voelde zij zich thuis
en geborgen. Zij leefde met iedereen
mee en kon als gelovige vrouw haar
geloof beleven in haar geliefde kerk.

Zij moest nog vele jaren met een
lichamelijke handycap, eerst in het
Ariënstehuis en tenslotte in 't Kleijne
Vaert. Haar laatste levenstijd bracht
een langzaam verval van krachten,
maar toch kon zij vaak nog blij ge-
ven van haar ware levensmoed en
blijheid van hart.

Zij vertrouwde zichzelf toe aan Gods
Liefde en kon in het bijzijn van haar
kinderen heel rustig sterven.

Moge zij op voorspraak van Maria,
die zij heel diep vereerde, leven in
de Liefde van Gods Vaderhuis.

Voor uw belangstelling en meeleven,
zeggen wij U hartelijk dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.