

In dankbare herinnering aan onze lieve ma en
allerliefste oma

Annie Adolfsen - Knoef

sinds juni 2005 weduwe van Antoon
Adolfsen

Annie werd op 17 december 1929 geboren in Borne. Al op jonge leeftijd verloor zij haar ouders. Samen met haar zusje Truus is zij bij haar oom en tante in Hengelo gaan wonen. Na twee jaar keerde zij naar haar ouderlijk huis terug. Helaas mocht zij hier niet lang van genieten, doordat het huis als gevolg van een brandbom geheel werd verwoest. Het gezin werd voor de tweede keer uiteen gerukt en Annie heeft viereneenhalf jaar bij oom Bernhard en tante Hanna in Wool gewoond, weer samen met haar zusje Truus.

Na een jarenlange briefwisseling met Antoon traden zij in 1951 in het huwelijk. Samen kregen zij twee zoons, Wim en Tonnie. Zij heeft altijd erg hard gewerkt en haar hele leven stond in het teken van haar kinderen en kleinkinderen. Veel plezier beleefde zij dan ook aan de bezoeken die zij haar brachten. Na het overlijden van Antoon had zij veel verdriet, zij was haar maatje kwijt. Slechts drie maanden na zijn overlijden is er ook onverwacht een einde aan haar leven gekomen. Dankbaar kijken wij terug op zo'n geweldige ma en oma.

Wat zullen wij haar missen!

Voor uw blijk van medeleven zijn wij u erg dankbaar.

Kinderen
Kleinkinderen