

Laten wij in onze herinnering en gebeden
blijven denken aan

† **JOHANNES BERNARDUS KNOEF**
echtgenoot van **Hanna Maria Welberg**

Geboren te Hengelo 6 april 1884 is hij plotseling overleden te Ambt Delden op 6 juni 1969. In zijn korte ziekte mocht hij de ziekenzalving ontvangen. Wij hebben hem te ruste gelegd op het kerkhof van de Blasius-parochie te Delden, op 10 juni 1969.

De dag van zijn sterven was zo opgeruimd begonnen. Maar plotseling riep God hem op. In de prachtige ouderdom die hij mocht bereiken zijn jaren van verdriet geweest. Zijn goede vrouw, zijn eenvoudig geloof en zijn dochter met haar man zijn voor hem een grote steun geweest. Wij zijn dankbaar zo'n goede vader gehad te hebben, en in navolging van hem zullen wij ons grote verlies dragen. Deze eerste vrijdag van de maand juni zullen wij niet snel vergeten. In de geest van ons geloof, vragen wij, God, beloon dit leven, met eeuwige vreugde, met eeuwig leven bij U. Schenk ons die achterblijven de troost en het geloof dat ook wij eens dit eeuwige leven bij U zullen delen met hem. Zo bidden wij, Heer en God, want wij zijn maar kleine mensen als wij voor U verschijnen, maar op U hebben wij ons vertrouwen gesteld. Moge Vader dan rusten in vrede.