



Sterven is je hand uitsteken
naar God en weten dat
Zijn hand klaar staat
om je op te vangen.

In dankbaarheid denken wij terug aan



Marie Dood - Knoef

echtgenote van

Henk Dood

Geboren 28 oktober 1928 te Borne.

*Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken
is zij vredig gestorven op 10 februari 2010.*

*Na de uitvaartviering in de Sint Stephanuskerk te
Bornerbroek hebben wij haar te ruste gelegd
op het parochiële kerkhof.*

Ma is geboren als tweede kind uit een gezin van vijf kinderen. In haar jonge jaren zat het leven niet mee. Op 11 jarige leeftijd verloor ze haar vader en twee jaar daarna haar moeder. Weer negen maanden later verwoeste een bom hun boerderij. Het waren oorlogsjaren. Ooms en tantes namen de zorg op zich van de kleinsten. Ma en haar broer Jan verbleven ruim vier jaren bij de noabers, de fam. Spalink-Jansen. Zij hebben bijzondere diensten verleend en ma was hun hier blijvend dankbaar voor.

Begin 1955 verhuisden de kinderen Knoef hun boerderij vanuit Borne, met vooruitziende blik, naar de Weitemanslanden.

Op 8 september 1955 trouwde ze met Henk Dood en gingen wonen aan de Lohuisstraat alwaar ze vijf kinderen kregen.

Vanaf 1967 was pa ziek, een moeilijke tijd brak aan. Steeds weer toonde ma haar sterkte en moed en in 1973 bouwden ze een nieuw huis.

De familie breidde uit, de kinderen trouwden en kregen samen elf kleinkinderen. Veel plezier beleefde ze aan hun opgroeien en eenieder kon op oprechte belangstelling rekenen.

Ma hield van de kleine dingen in het leven, dieren en tuinieren, fietsen en wandelen maar ook van de wekelijkse volleybalavonden en het jaarlijkse familie uitje.

Voor ons was ze een bescheiden moedige en hardwerkende vrouw, moeder en oma.

Gelovig als ze was bad ze elke dag tot Maria.

In april 2009 werd bij haar **kaakkanker** geconstateerd, enkele operaties en vele bestralingen volgden maar ondanks intense strijd heeft ze deze ziekte niet kunnen overwinnen.

*Moeder, oma bedankt
voor het goede dat je ons meegaf:
moed, kracht, liefde, respect en zorgzaamheid
voor anderen.*

Voor uw medeleven in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, moeder en oma zeggen wij: Bedankt!

Henk Dood

Kinderen en kleinkinderen

Bornerbroek, 15 februari 2010