

Ter dankbare herinnering aan

JOHANNES KNOL

echtgenoot van Catharina Temberge

Hij werd geboren te Steenwijkerwold 9 maart 1897. — Hij overleed in het r.k. ziekenhuis te Enschede, 27 maart 1977, nadat hij tijdig was gesterkt door het Sacrament der zieken.

De crematie vond plaats te Usselo, op 30 maart d.o.v., na een Eucharistieviering in de St. Janskerk te Enschede.

Uw bliken van meeleven na het overlijden hebben ons goed gedaan en zijn voor ons een grote steun en troost geweest, waarvoor wij U hartelijk dank zeggen.

Een goede vader en 'n trouwe echtgenoot is van ons heengegaan. Ruim een maand geleden vierden hij en z'n vrouw hun 50 jarig huwelijksfeest. — Een onvergetelijke dag. Wie had kunnen denken dat korte tijd daarna hij getroffen zou worden door een hartinfarct, waarvan hij niet zou genezen. Bewust mocht hij het Sacrament ontvangen, waarmee de Kerk haar kinderen wil troosten en sterken. — Vol overgave heeft hij zijn lijden aanvaard en vredig ging hij heen van hen die hem zo lief waren.

Hij was 'n goed mens, dat zal eenieder getuigen, die hem gekend heeft in z'n leven. Zijn vrouw en dochter betekenden alles voor hem, de kleinkinderen hebben aan hem een fijne opa gehad. Hij was een diepgelovig mens en het geloof dat hij op latere leeftijd had aangenomen heeft hij beleefd op een bewonderenswaardige wijze. — Als de parochie 'n beroep op hem deed stond hij altijd klaar.

Wij, die achterblijven mogen ons getroost weten door de zekerheid, dat God zijn trouwe dienaar heeft opgenomen in Zijn Vreugde, die geen einde kent, en we mogen dankbaar zijn, dat we zo'n fijne mens lang in ons midden hadden.

Dat hij ruste in vrede. Amen.