



Een blijvende herinnering aan

WILLEM KNOPERS

sinds 28 augustus 1942 echtgenoot van

Johanna Hendrika Bultink

Hij werd op 30 juli 1911 in Enschede geboren. In de vroege morgen van 10 april 1995 overleed hij in het ziekenhuis te Enschede, nadat hij een dag tevoren het Sacrament van de Ziekenzalving had ontvangen.

We hebben hem op 13 april, na de Uitvaartviering in de kapel van de Maria Geboortekerk te Losser, begeleid naar het crematorium in Usselo.

Met het overlijden van Willem Knopers kwam er een einde aan een zeer arbeidszaam leven. Een leven, dat niet gemakkelijk is geweest. We denken hierbij aan zijn jeugd, de oorlogsjaren en de tijd nadat hij zijn werk noodgedwongen moest beëindigen.

Als timmerman in de bouw verstond hij zijn vak. Maar ondanks de moeilijkheden kenmerkte zijn leven zich door zorgzaamheid.

Hij stond voor iedereen klaar. De kinderen en kleinkinderen konden altijd een beroep op hem doen.

In Losser was hij bekend vanwege de winkel die hij dreef in o.a. snoep, ijs en tabakswaaren.

Hij had gevoel voor humor en had zo zijn "streken". Hij hield veel van dieren.

Tuinieren was een zeer grote hobby. De laatste jaren van zijn leven zijn niet de gemakkelijkste geweest. Hij was moe.

Dankbaar voor al het goede dat hij voor ons heeft gedaan moesten wij hem uit handen geven en hem neerleggen in de hand van God.

We nemen afscheid van hem, midden in de Goede Week, waarin het kruis van Jezus Christus centraal staat. Het kruis ook, dat vader, opa, in zijn leven niet bespaard is gebleven.

Moge hij nu de rust vinden waarnaar hij zo verlangd heeft.

Rust in de vrede van de verrezen Heer.

Voor uw belangstelling en medeleven bij zijn uitvaart en crematie zijn wij U zeer dankbaar.

J.H. Knopers-Bultink
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind.