

In liefde blijven wij gedenken

## ANTOON KNUIF

echtgenoot van  
Dinie Kleissen

Hij is geboren te Hertme op 8 februari 1925 en overleden in het Gerardus Majella Ziekenhuis te Hengelo, gesterkt met het sacrament van het H. Oliesel, op 11 november 1989. Na een gezongen Requiem hebben wij hem vanuit de Theresiakerk te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Borne op 15 november d.a.v.

---

Antoon zal ons bij blijven als een rustige en kalme man. Zijn vrouw en zijn acht kinderen waren het middelpunt van zijn leven. Voor hen heeft Antoon altijd geleefd. Later namen hun gezinnen ook een grote plaats in in zijn hart. Ruim veertig jaar lang is Antoon bakker geweest en als zodanig was hij ook bij veel mensen in de Bornse gemeenschap bekend. Waer het hem mogelijk was, stak Antoon graag een helpende hand uit. Hij hield ervan om rustig aan de waterkant te zitten met zijn hengel. Hij kon dan heerlijk van de natuur genieten. In 1982 moest Antoon vanwege gezondheidsredenen met zijn werk ophouden. Dat

was voor hem erg moeilijk, want hij had zijn werk altijd met veel liefde gedaan. Antoon heeft echter nooit de hoop opgegeven, ofschoon zijn gezondheid wel langzamer minder werd. Ook lag het niet in zijn aard om daarover echt te klagen.

Toch nog eerder dan wij dachten, is Antoon van ons heengegaan. Rustig, zoals hij altijd was, heeft hij zijn leven aan zijn Schepper terugggegeven, want hij was een gelovige man. Hij was diep doordrongen van het geloof van zijn vaderen. Ook wij willen graag geloven, dat God de draad van zijn leven, die hier is afgebroken, zelf weer heeft opgepakt, want het kan niet zo zijn, dat met zijn lichaam ook Antoon zelf tot stof vergaat. Zijn persoonlijkheid, zijn kalme liefde en toewijding zullen in eeuwigheid niet vergaan. Bovendien zullen wij door de band van de liefde met Antoon verbonden blijven, want ook de liefde, die ons mensen samen bindt, gaat door de dood niet verloren. Zij is eeuwig, omdat zij een geschenk van God zelf is.

---

*Voor Uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en nu het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa zeggen wij U graag hartelijk dank.*

*B.Th. Knuijf - Kleissen,  
kinderen en kleinkinderen*