

Denk bij uw H. Misoffer en gebed aan

Franciscus Knuver

echtgenoot v. Johanna Willemina Mulder
geboren 25 juni 1885 te Avereest,
meerdere malen gesterkt door de
H. H. Sacramenten, overleden 30
december 1960 en begraven 4 janu-
ari 1961 op het R. K. Kerkhof te
Avereest, Dedemsvaart.

Gods welgevallen rust op die in
eenvoud wandelen. Spreuken 11:20
Hij was een oprecht en vroom
man, hij vreesde God en week af
van het kwaad. Job. 1:1.

Wanneer het huis van onze aard-
se verblijfplaats wordt afgebroken,
wordt ons een eeuwige woning in
de Hemel opgebouwd. 2 Cor. 5.
Zodan, U, die ik met Zielsver-
langen naar het weerzien liefheb,
mijn blijdschap en mijn Kroon,
staat onwrikbaar in de Heer.

Philipp. 4:1.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.