

Gedenk in uwe gebeden :

Frederica Knuver

Weduwe van Johannes Wilhelmus Mensink, geboren 15 juli 1881, te Avereest, Dedemsvaart, overleden na het geregeld ontvangen van de H. H. Sacramenten, 26 februari 1960 te Zuidwolde (De Paardelanden) en 1 maart d. a. v. begraven op het R. K. Kerkhof van Avereest-Dedemsvaart.

Vergeet ze niet, die al haar leven,
is God en plicht getrouw gebl ven,
die man en kind, die maag en vriend
tot voorbeeld heeft en troost gediend,
die moe gewrocht, die moe geleden
een beter land is ingetreden,
alwaar zij u, vergeet ze niet
en bidt voor haar, eens wederziet.

(GUIDO GEZELLE)

Nu laat ge uw dienaress heengaan in vrede,
volgens uw woord. Luc. 2 : 29.

De dag van de dood is beter dan de dag van
de geboorte, want de dag van de geboorte
boeit de vrijheid van de ziel aan het lichaam,
de dood slaakt die boeien.

Moge God aan hen die met engelachtig ge-
duld en liefde mij in mijn zwakheid hebben
verzorgd, vergoeden wat zij voor mij gedaan
hebben.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, wilt mij
in uw gebeden gedenken.