

Ter dankbare herinnering aan

FREDERIKUS HERMANUS KNUVER

Geboren 25 februari 1935 - Overleden
8 november 1972. Zijn lichaam hebben
wij te ruste gelegd op zaterdag 11 no-
vember 1972 op het parochiekerkhof te
Dedemsvaart.

DANKBETUIGING.

Hierbij betuigen wij U onze hartelijke
dank voor Uw belangstelling ons betoond
na het plotseling overlijden van mijn in-
nig geliefde zoon en onze broer, zwager
en oom.

J. W. Knuver - Mulder
kinderen en kleinkinderen

Dedemsvaart, 11 november 1972

Het is moeilijk om woorden te vin-
den op dit moment, nu de dood zo
maar plotseling iemand naast ons
treft. Al twee jaar was deze jonge
mens uitgeschakeld bij het werk
omdat zijn gezondheid geknakt was.
Maar hij wist dit kruis te dragen.
Hij was steeds opgewekt en liet
weinig merken van zijn machteloos-
heid. Hij heeft steun gevonden in
zijn geloof. Van huis uit had hij ge-
leerd dat naar de kerk meer was
dan een formaliteit. Vermoedelijk
heeft hij juist hier de kracht gevon-
den tot dragen.

Moeder, het leven heeft van U veel
offers gevraagd. Ik dank U voor Uw
medeleven in mijn ziekte. Ik hoop
dat U ook nu kracht zult vinden in
het gebed: Uw wil geschiede op
aarde zoals in de hemel. Met vader
en de andere overleden kinderen
wacht ik op U bij de Vader in de
hemel. Broers, zusters, alle familie-
leden, burens, vrienden en collega's,
vergezelt mij met Uw gebeden en
troost vooral moeder en broer, die
het sterkst dit heengaan voelen.