

†

Een kleine herinnering aan

Marie Kuenenger

Zij werd op 28 januari 1914 te Groenlo geboren en kreeg van haar ouders de doopnamen Antonia Aleida Maria met de roepnaam Marie. Zij overleed in de avond van maandag 15 september 1997 in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk. De eucharistie bij haar uitvaart vierden wij op 18 september in de aula van de Stichting Uitvaartverzorging Groenlo te Groenlo. In de verwachting van de verrijzenis ten leven namen wij daarna afscheid van haar in het crematorium 'Enschede' te Usselo.

Tante Marie was een sterke, wilskrachtige vrouw met een duidelijk eigen mening, waar zij zich niet gemakkelijk vanaf liet brengen. Zij was gehecht aan het leven. Ook toen zij de laatste jaren haar gezondheid beetje bij beetje in moest leveren, redde zij het met haar sterke wilskracht toch weer om telkens overeind te krabbelen, totdat haar krachten helemaal op waren. Een goed en welbesteed leven was daaraan vooraf gegaan.

Zelf nooit getrouwd geweest, heeft zij als vroedvrouw op diverse plekken in den lande geholpen om nieuw leven op de wereld te zetten. Tenslotte begon zij een eigen praktijk in Enschede. Daar ook nam zij in de oorlogsjaren actief deel aan het verzet en zette zij zich in voor mensen die in hun bestaan bedreigd werden. Zij maakte de grote brand in Enschede mee en met gevaar voor eigen leven zette zij zich in om mensen te redden. Na de oorlog werd zij hiervoor door Koningin Wilhelmina onderscheiden. In 1980 kwam zij terug in Groenlo, haar geboorteplaats. Zij was gesteld op haar privé leven, genoot van de natuur en tot op hoge leeftijd trok zij er in haar Daf opuit om zo haar eigen weg te kunnen blijven gaan. Zij had er moeite mee om haar krachten langzaam te zien afnemen totdat ook het laatste beetje op was. Het is goed dat zij heeft mogen sterven. In het vertrouwen dat haar leven goed is geweest, geven wij haar uit handen en vertrouwen wij haar toe aan de Heer van alle leven.

Moge zij rusten in vrede.

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens haar leven, in haar ziekte en na haar overlijden, zeggen wij u hartelijk dank.

Haar familie.