



Dierbare nagedachtenis aan

Johannes Gerhardus van der Kuil

Priester van het aartsbisdom Utrecht

Pastoor van der Kuil werd op 29 augustus 1927 te Haaksbergen geboren. Hij ontving nadat hij als broeder aan zijn priesterstudie was begonnen zijn priesterwijding op 20 mei 1967 in Haarlem. Opgenomen in het aartsbisdom Utrecht werd hij als pastoor van de parochie van de H.H. Joseph en Pancratius te Vasse geïnstalleerd op 4 augustus 1977. Hij overleed na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken op 6 oktober 1999 in het ziekenhuis "Twenteborg" te Almelo. De Eucharistieviering rond zijn afscheid vond 11 oktober plaats in de parochiekerk van de H.H. Joseph en Pancratius te Vasse, waarna hij aldaar op het parochiekerkhof te ruste werd gelegd.

Pastoor Jan van der Kuil was met hart en ziel verbonden met de parochie van Vasse. Voor hem betekende de Eucharistie het hart van de kerk. Ook toen zijn gezondheid de laatste tijd te wensen overliet verlangde hij er nog naar om mee te celebreren. Hij was een priester die tijd maakte voor het gebed. Gezagsgetrouw hield hij ervan de liturgie te beleven zoals de kerk dat wenst. Liturgie moest van hem stijlvol en verzorgd zijn. Met de parochianen onderhield hij goede contacten, hij was een meelevend

iemand. Het lag niet in zijn aard om op de voorgrond te treden; opdringerigheid was hem vreemd. Hij was niet ongevoelig voor de aandacht die men aan hem gaf. De collegialiteit was hem dierbaar, alle bezoek van familie en vrienden waardeerde hij. Hij hield van op reis gaan en genoot van cultuur en natuur, hij had een brede belangstelling. Pastoor van der Kuil las veel. Zijn belangstelling voor historie bracht hem ertoe de Heemkundegroep Vasse, Mander en Hezingen op te richten.

Aan de jaren van het emeritaat wist hij inhoud te geven. De laatste maanden waren voor hem moeizaam, lichamelijk en geestelijk begon hij aan kracht te verliezen.

Opgenomen in het ziekenhuis "Twenteborg" te Almelo, ging hij plotseling in de nacht van 6 oktober 1999 in vrede van ons heen. Moge de vrede van de Verrezen Heer, over wie hij met zoveel bezieling getuigde, nu zijn deel zijn.

Voor uw blijken van belangstelling, rond het afscheid van pastoor van der Kuil, zeggen wij u oprecht dank.

Familie van der Kuil

Kerkbestuur van de parochie van de
H.H. Joseph en Pancratius te Vasse