



Ter dankbare nagedachtenis aan

## BERNARDUS HENDRIKUS KUIPER

Begiftigd met het gouden Eerekrus

„Pro Ecclesia et Pontifice”

Echtgenoot van

BERNARDINA ANTOINETTE MARIA  
HASSELBACH

Hij werd geboren 26 September 1877 te Amersfoort en is aldaar, na het ontvangen van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in Christus ontslapen 20 October 1943 en 23 October d.o.v. op het R. K. Kerkhof begraven.

Goede Vader in den Hemel, wij zijn U innig dankbaar, dat we zoo'n goeden man en zoo'n prachtige Vader hebben mogen bezitten. Wij zijn U dankbaar voor al het goede dat Gij door hem aan ons gegeven hebt. Wij zijn dankbaar voor zijn schitterend voorbeeld van oprechte geloofstrouw en levensmoed en onverstoorbare blijheid, dat hij ons heeft nagelaten. Wij zijn innig dankbaar voor de prachtige opvoeding die hij ons heeft gegeven. Wij zijn dankbaar voor zijn mooie rustige dood — hij had het niet anders kunnen wenschen.

Goede Hemelsche Vader, vandaag vraagt Gij een heel groot offer van ons — Gij zelf weet, hoe zwaar het voor ons is. Maar wij brengen het U met een hart vol liefde en dankbaarheid, en bidden U: Beloon onzen goeden man en vader voor alles wat hij voor U en ons gedaan heeft met de onvergankelijke rijkdom van de schoone Hemel. Amen.

Moeder, Kinderen, gij vooral zijn Priesterzonen, Familieleden, Vrienden, bidt voor hem.

Onze Vader — Wees gegroet.