

Als dankbare herinnering aan

## Bernardus Kuipers

Hij werd op 8 maart 1905 in Losser geboren. Gesterkt door de Sacramenten van de zieken stierf hij in het ziekenhuis „De Stadsmaten” te Enschede op 16 april 1987. Na een Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Martinus te Losser hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het r. k. kerkhof aldaar op 21 april 1987.

---

Het afscheid van oom Bernard doet ons pijn, toch zijn wij dankbaar dat we hem zo lang in ons midden mochten hebben. Hij was een man om van te houden. Zijn hele leven is hij liefdevol verzorgd door zijn broer en schoonzus wiens kinderen en kleinkinderen hij als „eigen” beschouwde.

Ruim veertig jaar heeft hij als timmerman met plezier gewerkt en elke spijker die hij op de kop sloeg, heeft hij persoonlijk toegesproken.

Zijn grootste hobby was de schuttersvereniging, waarvoor hij elk jaar een mooie vogel maakte.

De oorlogsjaren zijn een donkere periode in zijn leven geweest. Vooral het verblijf in krijgsgevangenschap te Stettin, gelegen in het huidige Polen, heeft hem erg aangegrepen.

Oom Bernard was geen man van de klok. Als hij bezig was, vond hij tijd nooit belangrijk.

Ondanks zijn ziekte bleef hij opgewekt en als men hem vroeg: „Hoe gaat het oom Bernard?”, dan was steevast zijn antwoord: „Wa good”.

Moge God hem in zijn Huis opnemen en hem de rust geven die hij verdiend heeft.

Oom Bernard, bedankt. Wie zullen nog vaak aan je denken.

Voor uw blijk van meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn broer, onze zwager en oom, willen wij u hartelijk dank zeggen.

Uit aller naam:  
Fam. Kuipers