

Houden we in vrome gedachtenis

## **Gerardus Lambertus Kuipers**

echtgenoot van

### **Friederika Christina Maria Vlodder.**

Hij werd geboren te Losser op 23 april 1910.

Na vele malen met groot geduld zijn ziekte verdragen te hebben, stierf hij toch nog onverwachts in het Dinkelziekenhuis te Losser op 2 juni 1980. Zijn dierbaren hebben - na een Eucharistieviering in zijn parochiekerk van St. Martinus - zijn lichaam op zijn laatste gang op aarde begeleid naar Uselo, hem aanbevelend aan de Heer van het leven.

Uit zijn eigen woorden kon men opmaken, dat hij tijdens zijn laatste ziekte niet erg hoopvol gestemd was over het verloop ervan. Zijn plotseling sterven bracht toch bij kinderen, familie en bekenden een schok teweeg.

Moeilijk is het afscheid te moeten nemen van iemand, die ons zo vertrouwd en dierbaar is. Die met zoveel toewijding en liefde en zorg in zijn gezin stond. Die met zijn vrouw getuigde van een groot Godsvertrouwen en een diep geloof, waar hij zelfs zijn gezondheid niet voor ontzag. Gunnen wij hem nu de rust, die onze Heer heeft beloofd voor al zijn getrouwen.

Lieve vrouw en kinderen, dank voor jullie zorg en geduld met mij, vooral in de laatste jaren, Ik wacht jullie op in het Vaderhuis, waar we in eindeloze vreugde tesamen zullen zijn in de glorie van de Heer.

Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Voor de blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa, en voor de laatste eer aan hem bewezen, betuigen wij u onze oprechte dank.

F. Ch. M. Kuipers-Vlodder  
kinderen, behuwd- en  
kleinkinderen.