

Ter dankbare herinnering aan

GERHARDUS BERNARDUS KUIPERS

Hij werd 11 jan. 188 te Vriezenveen geboren waar hij 65 jaar lang leefde in een gezegend en gelukkig huwelijk met Johanna Paus. Gesterkt door de sacramenten der zieken stierf hij 17 mei 1978 in het Meulenbeld te Almelo. Hij werd 20 mei begraven op het R.K. Kerkhof te Vriezenveen.

Wie hem gekend heeft, zal het beamen : hij leek op een twentse eik : vastgeworteld in zijn geboortegrond, stoer, rechtlijnig en vastberaden, vergroeid met zijn omgeving, hard en onbuigzaam. Zijn leven werd getekend door de armoedige omstandigheden, waarin alle werknemers tijdens de crisisjaren van voor de tweede wereldoorlog verkeerden. Zoals hij toen zijn leven inrichtte, zo bleef hij, ook toen veel later de welvaart kwam. Tijdens zijn lange leven werd hij zo één met zijn vrouw, dat hij niet meer zonder haar kon leven. Toen zijn vrouw ruim een half jaar geleden naar een verpleegtehuis moest, kwam hij ook al spoedig in een ziekenhuis en een verpleegtehuis. Zijn vrouw stierf toen en werd op zijn verjaardag begraven. Van toen af verlangde hij ernaar om bij God opnieuw met zijn vrouw verenigd te

worden. Het geloof gaf heel zijn leven vaste grond onder zijn voeten. Trouw bezocht hij elke zondag de kerk en werd zo een stuk van het parochiële leven. Datzelfde geloof en de verworven levenswijsheid stelden hem in staat de dood van zijn vrouw in overgave te aanvaarden. Maar het aardse leven had van toen af voor hem zijn bekoorlijkheid verloren. Bovendien verbleef hij niet graag in het verpleegtehuis, waar hij door omstandigheden gedwongen vertoefde. Een oude eik kan men niet verplanten. Maar hij schikte zich in zijn lot, ofschoon hij zijn wensen en teleurstellingen niet verzweg. Daar zijn gezondheid goed was en hij niet bij de pakken ging neerzitten, kon hij nog lang leven. Maar onverwacht kwam toch het einde na een korte periode van ziekte.

Zo is het goed, want hij behoorde meer bij God en zijn vrouw dan nog op aarde. Met een gerust hart vrouwen we hem toe aan de hand van zijn Schepper.

Voor uw meelevens bij het overlijden van onze vader en grootvader danken wij u hartelijk.

Fam. KUIPERS