



Ter herinnering aan

Gerhardus Johannes Kuipers

Bijna drie jaar geleden is - op 29 augustus 1990 - zijn vrouw overleden,

Rika Johanna Kempers

Hij werd op 30 april 1905 te Losser geboren. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is hij van ons heengegaan op 18 juli 1993. Na de Eucharistieviering op 22 juli in de parochiekerk van de H. Maria Geboorte hebben wij hem te rusten gelegd in het graf bij zijn vrouw.

Zijn sterven heeft ons overvallen. Ookal gingen de jaren tellen, ookal kon je zien dat hij minder werd, plotseling werd hij getroffen door een beroerte.

Dat maakte een eind aan het leven van een sterke man. Hij was geen man om stil te zitten, dat had hij nooit gedaan.

Hij was een man die deed wat van hem verwacht werd. Zijn zorg voor vrouw en kinderen, lang geleden.

Zo mocht hij de laatste tijd meemaken dat zij zorg droegen voor hem.

Hoewel misschien weinigen hebben beseft hoeveel pijn het overlijden van zijn vrouw hem heeft gedaan, toch had hij vanaf dat moment ook de kracht het leven zin te geven.

Hij wist zich omringd door veel liefde en zorg; altijd was hij in voor een praatje in de omgeving. Hij was er de man niet naar om bij de pakken neer te zitten.

Naast het verdriet om de leegte die hij nu achterlaat, willen wij dankbaar zijn; dankbaar ook dat zijn ziekbed niet langer heeft hoeven te duren dan enkele dagen.

In alle rust is hij in vrede gestorven.

Wij zijn U dankbaar voor uw meelevens en aanwezigheid bij zijn uitvaart en begrafenis.

Zijn kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen.