



Bid voor de Ziel van Zaliger

HENDRIKA KUIPERS

geboren te Losser 1 November 1872, voorzien
van het H. Oliesel overleden 6 October 1929
en begraven op het R. K. Kerkhof te
De Lutte 9 October 1929.

De Heer heeft mij gehoord en zich mijner
ontfermd. Gij hebt mijn gezucht in blijd-
schap veranderd. Ps. XXIX: 11, 12

Ik geloof het goede des Heeren te zullen
zien in het land der levenden.

Ps. XXVI: 13.

Want op U, o Heer, heb ik mijn hoop
gesteld. Verlos mij door uwe rechtvaardig-
heid. Neig Uw oor tot mij, haast U om mij
te helpen. Wees mij tot een God en be-
schermer en tot eene toevluchtsplaats om mij
zalig te maken. Ps. XXX: 2, 3.

In Uwe handen beveel ik mijn geest; Gij
hebt mij verlost Heer van waarheid.

Ps. XXX: 6.

En gij, mijne dierbaren, ik smeeek u bij
de liefde Gods, bidt voor mij en vraagt
onzen Vader in den Hemel, dat Hij mij
opneme in de eeuwige rust.

Mijn Jezus, barmhartigheid,

Onze Vader Wees gegroet.

R. I. P.

.....
G. J. Oosterbroek, Koster, de Lutte.