

Gedenk in uw gebeden:

**HENDRIKA WILHELMINA
KRABBE - KUIPERS**

weduwe van Hendrikus Krabbe.

Geboren op 23 februari 1899 te Lonneker.

Overleden op 8 juni 1987 te Enschede.

Op 12 juni 1987 hebben wij haar de laatste
eer bewezen in het Bernadettekerkje in Dolphia
waarna de crematie plaats vond in Usselo.

Vooral in vroeger dagen, toen zij en haar man
een café hadden in Hengelo, viel het bijzonder
op, hoe hard, hoe héél hard, zij altijd werkte.
Zij gunde zich zelf maar heel weinig rust. Zij
was van de vroege morgen tot diep in de nacht
in dienst van haar medemensen!

In 1960, toen zij de 60 gepasseerd was, gebeurde er iets heel ergs in haar leven!

Let wel: zij en haar man gingen toen voor de eerste keer in hun leven op vakantie. Zij wilden geen gastheer en gastvrouw maar nu zelf eens gasten zijn. Nu... ze hebben het geweten! Er gebeurde toen iets heel ergs! Op hun riante reis naar het Schwarzwald in 't lieflijke plaatsje Zwengelen, vond men haar man dood in de hotelkamer. Dat heeft haar een enorme dreun gegeven!

Iemand zonder geloof zou zoiets niet of bijna niet kunnen verwerken. Hendrika was echter een door en door gelovige vrouw ondanks haar horeca-bedrijvigheid ging zij bijvoorbeeld iedere zondag trouw ter kerke.

Haar devies was niet alleen: „Werk” maar.... „Bid en werk!”

Ze kon het verwerken.

Was zij wellicht daarom ook zo'n goede echtgenote en lieve moeder geweest voor haar twee kinderen? Was zij daarom wellicht zo'n lieve oma voor haar drie kleinkinderen? En wat was zij gek met haar achterkleinkind Richard.

Het was ontroerend om te zien hoe zij hem autootjes toespeelde.

Nu is zij heengegaan! Zij is weg uit ons oog... maar wil niet weg uit ons hart.

Moge moeder Maria, die zij vereerde, in dit Mariale jaar, haar toevlucht zijn.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Voor de vele blijken van medeleven die wij van U mochten ondervinden willen wij U oprecht danken.

**Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind.**