

Ter dankbare herinnering aan

HENDRIKUS KUIPERS

Hij werd geboren te Ambt-Delden op 15 juni 1910 In een gelukkig huwelijk met Dina Spoelder hadden ze samen de zorg voor vier kinderen. Deze zorgende liefde van vader mochten we iedere dag ondervinden. Hij wist zo goed, dat weggevende liefde levensnoodzakelijk is voor het geluk van de medemens. Bijzonder gaf hij deze liefde aan zijn zoons Henk en Johan.

Heel zijn leven heeft hij hard gewerkt. Nu hij de laatste jaren het wat rustiger aan kon doen, gunde hij zichzelf deze rust niet. Hij werkte graag in de tuin en wilde anderen verwennen met bloemen en groentes

Maandagmiddag 30 augustus 1976 ging hij na het eten weer naar z'n stukje grond aan de Irisstraat. Daar voelde hij zich niet goed worden en ging bij mensen binnen. Hij wilde er even uitrusten, maar het werd voor hem de eeuwige rust.

Droefheid is er nu bij ons die achterblijven. Maar door de droefheid heen wil ons geloof ons sterken. Wij willen ons vasthouden aan onze God, die niet de dood maar het leven

wil. In deze God geloofde onze man en vader. Hem wilde hij dienen in z'n leven. Christus' blijde boodschap heeft hij steeds serieus ter harte genomen. Daarom mogen wij geloven, dat Hendrikus Kuipers nu bij God thuis is en daar met ons verbonden blijft door de band van de liefde.

Tijdens de viering van de H. Eucharistie op 2 september 1976 hebben we God gedankt voor zijn leven temidden van ons. Daarna hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op het parochieel kerkhof te Goor.

Hij ruste in vrede.

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden na het overlijden van mijn man en onze vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Kuipers