



Een dankbare herinnering aan
Hendrikus Anthonius Kuipers
echtgenoot van

Hendrika Gezina Josefina Droste

Hij werd geboren op 16 sept. 1920 te Zenderen, overleed na het ontvangen van het H. Sacrament der zieken op 24 juni 1978 in het St. Elisabeth ziekenhuis te Almelo. Op 28 juni hebben we hem na de uitvaartmis te rusten gelegd op het R.K. Kerkhof te Zenderen.

Onze goede en zorgzame vader is van ons heengegaan. Op dit ogenblik van afscheid beseffen we des te sterker hoeveel hij om ons gaf en wij om hem. Voor moeder is hij altijd een goede man geweest, nooit wilde hij ruzie in huis. Hij heeft hard gewerkt om zijn gezin te geven wat het nodig had; en hoe zwaar het werk ook was, hij deed het steeds met veel plezier.

Uit zijn diepe geloof in God haalde hij veel kracht om problemen op zijn weg aan te kunnen en opgewekt en blijmoedig door het leven te gaan. Dit maakte hem geliefd bij de familie en vele andere mensen, waar hij o.a. door zijn werk mee in aanraking kwam. Niet te vergeten de kleine kinderen die een heel speciale plaats bij hem innamen.

Hij stond klaar om te helpen als het nodig was maar zorgde wel dat hij zelf alles goed

voor elkaar had; hij wilde niet afhankelijk worden van anderen.

Het laatste jaar van zijn leven werd geslui-erd door de ernstige ziekte die hem overviel. Zijn geloof gaf hem kracht om deze ziekte dapper onder ogen te zien en nooit tegen ons te klagen over pijn. Hij bleef de levenslustige man, die nog graag een helpende hand uitstak. Hij toonde ons zijn vechtlust om zo lang mogelijk in het leven te blijven staan. Gelukkig kon hij toen wat kalmer aan gaan leven en voor het eerst op vakantie gaan.

Vader, te vroeg bent U van ons weggegaan. U had nog veel van het leven willen genieten en ons allemaal op de plaats zien komen. Maar we hebben in elk geval mooie jaren om op terug te kijken. We zijn U dankbaar voor alles wat U voor moeder en ons betekend hebt. In de fijne herinneringen aan U trachten wij troost te vinden en we zullen proberen moeder zo goed mogelijk tot steun te zijn. Rust nu maar in vrede, want in onze ogen hebt U het verdiend.

Voor Uw meeleven en belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze vader, danken wij U hartelijk.

H. G. J. Kuipers-Droste
en kinderen.