



Dankbare herinnering aan

Johanna Maria Josephina Kuipers

echtgenote van

DIRK VEENSTRA

Zij werd geboren te Beuningen op 28 november 1914 en overleed, na het ontvangen van het Sacrament der Zieken, thuis aan de Prins Bernhardstraat op 20 augustus 1994. We hadden haar 24 augustus voor het laatst in ons midden tijdens de uitvaartmis in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we haar begraven hebben op het parochieel kerkhof aldaar.

We verliezen aan haar een trouwe echtgenote en zorgzame moeder en oma. Ondanks de kruizen, die haar op haar levensweg werden opgelegd, veel heeft ze geleden door het verlies van twee van haar kinderen, bleef ze opgewekt en hartelijk voor iedereen.

Haar blij karakter uitte zich ook in haar liefde voor muziek en zang. Zo is ze lid geweest van de gemengde zangvereniging K.D.O. en het oude-renkoor, dat de liturgische vieringen verzorgt in de kapel van „Gerardus Majella” in Denekamp. Zelfs heeft ze nog muzikles gevolgd op de Muziekschool in Oldenzaal en ondersteunde deze lessen met orgelspel thuis.

Om lichamelijk gezond te blijven was ze tot voor enkele jaren een trouw bezoeker van de gymnastiek.

Heel haar leven heeft ze hard gewerkt en werkte ook buitenshuis om samen met haar man de aankoop van hun huis te kunnen financieren.

Ondanks haar zorgen kon ze ook genieten van het leven. Wat heeft ze genoten van de vliegreis naar Curacao en Aruba en een cruise op de Middellandse Zee.

En wat was ze dankbaar dat ze thuis mocht sterven. Daags na het ontslag uit het Oldenzaalse ziekenhuis is ze in rust en vrede overleden. We mogen geloven dat ze nu bij God, die ze zo trouw in haar leven gediend heeft, thuis is.

Rust in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma zeggen wij U onze hartelijke dank.

Familie Veenstra