

*Onze Moeder en Oma is
plotseling van ons heengegaan,
ze heeft veel voor ons gedaan.
We zullen haar nooit vergeten,
en dat mag iedereen weten.*

Een fijne en dankbare herinnering aan

**Leida Maria Johanna
Lansink-Kuipers**

Zij werd geboren op 27 december 1915 te Deurningen. Op 26 september 1946 trad ze in het huwelijk met Gerardus Cornelis Lansink van wie ze op 14 maart 1988 te vroeg afscheid moest nemen. Ze is op 22 augustus 1996, gesterkt door de ziekenzegen, overleden in het ziekenhuis te Hengelo. Wij hebben op 27 augustus 1996 afscheid van haar genomen tijdens de Eucharistieviering. Daarna is zij te ruste gelegd op het parochiële kerkhof te Deurningen.

Toen zij als kind met haar familie verhuisde van Deurningen naar Hasselo heeft ze daar in soberheid een fijne jeugd gehad.

Op jonge leeftijd werkte ze in de fabriek achter de weefgetouwen wat ze met veel plezier deed.

Toen Ma met Pa trouwde, verhuisde ze naar Gammelke, waar ze bij haar schoonfamilie introk. Zij heeft hard gewerkt, ze droeg de zorg voor de familie die thuis was.

Haar vijf zonen heeft ze met veel liefde en zorg grootgebracht. Hoe vaak is zij niet voor ons of met ons, op de solex naar het ziekenhuis gereden?

Voor de zaak van Pa heeft zij zich volledig ingezet. Met veel toewijding heeft ze Opo en Opa tot de dood verzorgd.

Ma was iemand die niet stil kon zitten en altijd bezig was. Overdag met haar grote hobby de tuin, 's avonds naaide en breide ze graag. Tussendoor had zij ook nog tijd over met mensen te praten en gezamenlijk een kopje koffie te drinken, want de deur stond altijd voor iedereen open.

Zij was een vrouw, die voor iedereen klaar stond. Ma was diep gelovig en stelde veel vertrouwen in God. Maria had een bijzondere plaats in haar hart.

Het verlies van Pa heeft ze moeilijk kunnen verwerken. Ze vond het fijn als de kleinkinderen bij haar waren. Dit gaf haar troost. Van haar 80ste verjaardag en familie-weekend heeft ze intens genoten.

Het laatste half jaar namen haar krachten steeds meer af. Zij berustte erin dat haar einde in Gods handen lag. In de Geest van God is ze in alle rust toch nog plotseling van ons heengegaan.

Allen die op welke manier met ons hun medeleven hebben getoond, willen wij van harte bedanken.

Kinderen en kleinkinderen.