





In dankbare herinnering aan  
**Riek van Hoogmoed-Kuipers**  
weduwe van Nico van Hoogmoed

Zij werd op 2 juni 1917 in Hasselo geboren en overleed op 7 december 1998 te Rekken. Op 11 december vond haar uitvaart plaats in de O.L. Vrouwekerk te Hengelo, waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op het R.K. Kerkhof te Hengelo (Ov.).

Beste Ma,

Op 24 november 1943 ben je samen met Pa begonnen op " 't Schöppert" in Hasselo.

Je hield veel van Pa en je gezin, in goede en slechte tijden. Erg veel hield je ook van gezelligheid. Zo kon je avonden vertellen over vroeger of spelletjes met ons doen.

Je kleinkinderen betekenden veel voor je en namen een bijzondere plaats bij je in.

Ook had je graag mensen om je heen waarmee je een praatje kon maken. Vaak stond de koffie dan al klaar.

De tuin was een grote hobby van je. Bij de dagelijkse wandeling genoot je dan van de bloemen.

Je was een hartelijke, opgewekte vrouw. Je nam het leven dan ook zo als het kwam.

Werken was je lust en je leven. Je vond het dan ook erg dat alles steeds moeilijker ging en je steeds meer afhankelijk werd van anderen. Het leven werd voor jou daarom steeds minder zinvol.

Rustig ben je van ons heengegaan.

Moeder en Oma, bedankt voor alles.

Voor uw bliken van medeleven tijdens haar ziekte en na haar overlijden zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. van Hoogmoed