





Dankbaar gedenken wij
Suze Kuipers

echtgenote van Henny Aveskamp

Zij werd geboren op 30 augustus 1950 en op 11 februari 2000 is zij overleden in het ziekenhuis te Oldenzaal.

Biddend hebben wij op 16 februari d.o.v. afscheid van haar genomen in de H. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we haar hebben begeleid op haar laatste weg naar het crematorium te Usselo.

Mijn vrouw en onze mams was altijd een directe en sterke vrouw, als je iets wilde weten, een luisterend oor of een schouder om op te huilen nodig had, stond ze altijd voor je klaar.

Naast het huishouden en haar zorg voor ons gezin had mama een grote liefde voor haar prachtige bloemen. Als het weer ook maar iets beter werd, moest je haar dan ook altijd buiten zoeken, altijd bezig met haar stekjes van een aparte bloem of struik. Elk stekje of plant kreeg elke dag z'n aandacht. Onkruid kon er dan ook zeker van zijn, dat als mama de was had opgehangen, het niet meer veilig was.

Ze was er altijd voor iedereen, een vriendelijk woord of recht in het gezicht hoe zij er over dacht. Ondanks haar ziekte bleef ze altijd positief en realistisch. Haar

openheid maakte het afscheid en verdriet voor iedereen draaglijker. Gewoon bij haar zijn, van elkaar genieten was het liefste wat we de laatste tijd deden. Toch is haar boodschap altijd geweest om door te gaan met je eigen leven, of zoals ze altijd zei: "denk eerst aan jezelf".

Suze's goede raad en advies, haar warmte en haar kracht zal ons altijd bijblijven. Afscheid-nemen doet pijn, maar voor ons was dit tevens een bijzonder en waardevol afscheid.

*Niet plotseling van ons weggenomen,
maar langzaam bij ons weggegaan.*

Nu is de tijd gekomen,

om zonder jou verder te gaan.

Maar in onze harten zul je altijd blijven bestaan.

Suze en mams, we zullen je missen!

Wij danken u voor uw steun en medeleven tijdens haar ziekbed en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze mams.

Henny, Anne-Rose en Erwin, Lianne en Brian