



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Johannes Aloysius Kuiphuis,

geboren te Losser 21 Juni 1923,
voorzien van de H.H. Sacra-
menten der stervenden, over-
leden te Losser 20 Febr. 1935
en 25 Febr. begraven op het
R. K. Kerkhof aldaar.

God geeft ons het leven en
Hij neemt het weer wanneer
het Hem behaagt.

Wat God doet is goed, al
lijkt het soms hard.

Vroeg sterven is niet erg
want de hemel staat open.

Hij is jong gestorven; God
had medelijden, nam hem weg,
bewaarde hem voor de gevaren
van de wereld.

God had hem lief, nam hem
bij zich in den hemel.

Mijn dierbaren, weest niet
bedroefd, ik ben nu met mijn
broertje Herman en zusje
Bertha, die mij reeds eerder
zijn voorgegaan, gelukkig bij
God in den schoonen hemel.

F. J. ter Schure - R. K. Koster, Losser