

Peter Paul Kuitenbrouwer



Peter werd geboren op 29 juni 1957 en was de jongste van 3 zonen. Toen hij 4 jaar oud was, overleed zijn vader, eveneens op 42-jarige leeftijd. Peter was nog te jong om zijn vader echt te kennen.

Gelukkig zijn Luuk en Lyan wat ouder, zodat zij later toch nog goede herinneringen aan hun vader zullen hebben. Op zijn kinderen was Peter zeer trots, met name op hun schoolprestaties en de vorderingen bij het schaatsen. Hij hield er van om leuke dingen met zijn gezin en familie te doen: spelletjes, uitstapjes, e.d. Ook hield hij veel van muziek en hij bezocht dan ook menig concert. Sport was een van zijn liefhebberijen. Jaren heeft hij gevoetbald, eerst op het veld, later in de zaal. Daarna was het vooral sport kijken op tv.

Peter was iemand waarbij eerlijkheid en rechtvaardigheid voorop stond. Dat hield hij zijn kinderen ook altijd voor. Hij was bijzonder hulpvaardig, vond het moeilijk ~~nee te~~ zeggen, als het

eens niet uit kwam. Hoewel zeer gevoelig, was dat laatste niet gauw aan hem te merken. Een grote, stoere vent, met een klein hartje. Alleen zijn vond hij maar niets, hij had graag mensen om zich heen. Na het overlijden van zijn moeder en een moeilijke periode op zijn werk, ging het de laatste tijd juist weer beter. Hij zat vol plannen en keek verlangend uit naar de zomervakantie, maar eerst zou Peter nog met zijn gezin een lang weekend naar het Sauerland gaan. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.

Peter was werkzaam bij de gemeente Oldenzaal, waar hij maandag 15 mei jl. door een bedrijfsongeval op tragische wijze om het leven is gekomen. Het is voor ons niet te begrijpen en wij vragen ons dan ook steeds weer af waarom . . .

Peter, wij zullen nooit vergeten wat je voor ons betekende en bedanken je voor al het mooie dat wij samen mochten beleven.

Oldenzaal 20-05-2000

Karin, Luuk, Lyan.