

Ter dankbare herinnering aan
JOHANNES ANTONIUS KUKS

echtgenoot van

Antoinette Maria Kimman

Hij werd geboren op 26 december 1909 te Nutter en overleed, voorzien van het H. Oliesel, op 23 augustus 1980 te Nutter. Wij hebben hem 27 augustus op het r.k. kerkhof te Ootmarsum te ruste gelegd.

Zijn overlijden kwam toch nog eerder dan dat hijzelf en ook wij verwacht hadden. Maar wij zijn dankbaar dat hij voor veel lijden gespaard is gebleven.

De laatste maanden waren voor hem moeilijk omdat hij, door zijn ziekte, niet meer kon genieten van de dingen waarvan hij hield.

Wij hebben hem gekend als vooruitstrevend, maar ook als behoudend ten aanzien van waarden van het leven.

Wij zijn blij, dat hij ons de keus heeft gelaten om ons eigen leven te leiden, zij het, dat het voor hem en voor ons niet altijd even gemakkelijk is geweest.

Iedereen zal zich hem blijven herinneren, zoals ze hem tijdens zijn leven hebben gekend.

Mensen, hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld,
dan waait de wind en zij zijn verdwenen.

Voor Uw belangstelling tijdens zijn ziekte en voor Uw medeleven bij zijn overlijden zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Kuks