



†

IN MEMORIAM

We houden in dankbare gedachtenis

## Bob Kulk

(Met volledige namen ingeschreven als  
Maarten Willem.)

zoontje van

Amerik Herman Kulk en Martine Maria Morshuis.

Hij werd geboren in Losser op 25 januari 1972.  
Door een droevig ongeval stierf hij op dinsdag  
na Pasen 28 maart 1978. Na een Engelenmis in  
de parochiekerk van de H. Martinus hebben wij  
hem uitgeleide gedaan naar Usselo, in gelovig  
vertrouwen op de belofte van de Heer van Op-  
standing en eeuwig leven.  
Het was toen 31 maart 1978.

Toen werden kleine kinderen bij Hem gebracht,  
opdat Hij hun de handen zou opleggen en een  
gebed over hen spreken. Maar bars wezen de  
leerlingen ze af. Jezus echter zeide: „Laat de  
kinderen toch begaan en verhindert ze niet bij  
Mij te komen. Want aan hen die zijn zoals zij,  
behoort het Rijk der hemelen”. Mt. 19, 13-14  
„Vader, U hebt dit alles voor de wijzen en ver-  
standigen verborgen, maar het aan de kleinen  
geopenbaard”. Woorden van Jezus:  
„Voorwaar, Ik zeg U, als gij niet wordt als de  
kleine kinderen, zult gij het Rijk der hemelen niet  
binnengaan”. Mt. 18,3.

Vader, moeder, weet het wel,  
Uw feesten zijn maar kinderspel,  
Bij wat de Vader ons bereidt:  
Een feest, dat duurt in eeuwigheid.

Wel te rusten, good night.

Voor uw bliken van medeleven, ondervonden na  
het overlijden van ons lief zoontje en broertje, be-  
tuigen wij U onze oprechte dank.

Erik Kulk  
Tineke Kulk-Morshuis  
Loesje

Losser, 31 maart 1978